

De engelen willen ons altijd helpen

Interview met Annelies Hoornik tijdens het online retreat 'Op weg naar Liefde, hoe je bij jezelf blijft in onrustige tijden'.

Juli 2021

In dit interview sprak ik niet alleen met Annelies maar ook met de engelen. En dat leidde tot een rijk en ontspannen gesprek. Ik vond het leuk om continu de subtiele wisselingen te ervaren tussen 'Annelies als woordvoerder van de engelen' en 'Annelies met haar persoonlijkheid'. Want wat een heerlijke droge humor heeft ze!

Dit zijn mijn opstekers uit ons gesprek:

- Engelen hebben onze vrij wil te respecteren. Dus stel een duidelijke vraag en wees helder in wat je verlangt. Geloof je niet in hulp van engelen? Ga dan oefenen met de parkeerengel.
- Het verschil tussen dicht bij jezelf zijn of juist niet, ervaar je in je leven. Gaat alles gemakkelijk? Dan handel je in lijn met je zielsplan. Als mens ben je dan trouw aan je ziel. Voelt het leven daarentegen alsof je door dikke stroop loopt, dan beweeg je weg van je ziel.
- Je ziel vertelt je wat je zielspad is via je talenten en hartenwensen. Die geven de richting van ons leven aan. Blijven we die negeren dan komen er steeds meer hindernissen op ons pad.
- Zijn we lange tijd uit contact met onze ziel dan worden de hints steeds duidelijker. Zoals de coronacrisis een hint is dat we massaal van ons pad zijn afgegaan, zo kan ontslag, ziekte of een andere lastige gebeurtenis op persoonlijk vlak ons tot bezinning aanmanen.
- Zodra je onrust ervaart, door bijvoorbeeld stress, ga dan niet doorlopen in het hamsterwiel. Stop waarmee je bezig bent en neem een pauze. Ga desnoods even naar het toilet. Voel, bezin en wijzig je koers.
- De angst dat anderen je egoïstisch vinden als je voor jezelf kiest, raakt aan de oerangst om uit de groep gestoten te worden. 'Nee' zeggen kan juist een uiterst liefdevolle daad zijn, voor jezelf én de ander.

Het rotsvaste vertrouwen van Annelies in de engelen is in de loop der jaren gegroeid, mede door de vele kleine en grote wonderen die ze heeft gezien en ervaren. Na afloop van het interview, maakte ik zelf een wonder mee. Voorafgaand aan dit interview was ik moe, maar tijdens het gesprek voelde ik al snel mijn energie terugkomen. Ik herken dat gevoel. Ik weet dat ik dan precies doe wat op zielsniveau bij me past.

Maar nu komt het wonder. Na afloop van ons gesprek bleef ik me energiek en fit voelen. Niet het eerste uurtje daarna, maar de hele middag en avond. En dat was nieuw voor me. Toen ik Annelies dit liet weten, schreef ze terug: 'Ja dat is een typisch bijverschijnsel van de engelenenergie, je voelt je heel fit wanneer je ermee in contact komt'. Je begrijpt, mijn vertrouwen in de engelen is toegenomen. In de laatste paar minuten van het interview deelt Annelies nog een prachtige tip van Aartsengel Michaël.